

Βοήθεια σε καιρό ανάγκης

Bob Jennings

illbehonest.com/greek

Θυμούμαι μια φορά που μπήκα σε μια φυλακή, για να μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους εκεί, και είχε ένα άνθρωπο, που είπε, “Είμαι σε ένα χάος,” και μιλήσαμε λίγο περισσότερο και αυτός παραδέχτηκε, “Είμαι σε ένα χάος,” αλλά είπε, “Δεν φοβάμαι,” λέει, “Έχω ένα καλό δικηγόρο.” Σκέφτηκα, “Ω, εδώ είναι το ευαγγέλιο.” Ένα τρίτος λόγος γιατί ο Κύριος είναι ένας μέγας αρχιερέας είναι λόγω της μεγάλης του θέσης. Της μεγάλης του θέσης. Λέει ότι πέρασε μέσα από τους ουρανούς. Εάν πέρασε μέσα από τους ουρανούς, προφανώς βγήκε από το βασίλειο του θανάτου και του τάφου. Ξέρετε, εάν μετά που θα τελειώσει το συνέδριο την Κυριακή, κάποιος μου τηλεφωνήσει από το κινητό τηλέφωνο του, και μου πει, “Πού βρίσκεστε;” Μόλις περάσαμε από το Μέμφις. Προφανώς θα ξέρουν ότι δεν θα είμαστε πίσω στο Muscle Shoals. Και έτσι ο Κύριος πέρασε μέσα από τους ουρανούς, έξω από το βασίλειο του θανάτου. Ζει πάντοτε για να μεσιτεύει για μας. Σκεφτείτε όλους αυτούς τους άλλους ιερείς. Εννοώ ο Άαρων ήταν ένας εξαιρετικός ιερέας και όμως του αφαιρέθηκαν τα ρούχα στο βουνό Ωρ και πέθανε. Ο Ελεάζαρ ήταν ένας πιστός ιερέας αλλά πέθανε. Ο Φινεές ήταν ένας εξαιρετικός ιερέας, Εννοώ έκανε κρίση με ζήλο Θεού και όμως πέθανε. Ο Αχιμέλεχ. Θυσίασε την ζωή του για τον Δαβίδ. Πέθανε. Ο Ηλί έτρεμε για την κιβωτό. Πέθανε. Ο Ζαχαρίας, στο Λουκά 1:6 λέει ότι ακολουθούσε όλες τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου και όμως πέθανε. Όλοι πέθαναν, αλλά η Βίβλος λέει, “Ο Κύριος Ιησούς ζει πάντοτε για να μεσιτεύει για μας!” Όχι θάνατος! Νίκησε τον θάνατο, αναστήθηκε, αναστήθηκε, εμφανίστηκε στην παρουσία του Θεού με την δύναμη μιας άφθαρτης ζωής. Σκεφτείτε το. Μπορεί να έχεις ένα καλό δικηγόρο που ξέρει την υπόθεση σου, σε ξέρει, αλλά τι καλό θα σου κάνει εάν πεθάνει στη μέση της υπόθεσης. Μπορεί να έχεις ένα τραπεζίτη που είναι πολύ συμπονετικός. Μπορεί να σου εξασφαλίσει εκείνο το δάνειο αλλά πεθαίνει και τότε δεν έχεις αυτή την βοήθεια. Είναι αρκετά άσχημο όταν ο κουρέας σου πεθάνει. Αλλά εδώ ο Κύριος Ιησούς ζει πάντοτε για να μεσιτεύει Εννοώ αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα χρειαστούμε ποτέ. Και ζει πάντοτε, για μας.

Σκεφτείτε τους ανθρώπους του Θεού. Που στη ιστορία πήραν περισσότερη χάρη, πήραν χάρη από επάνω. Έχουμε τον Ισαάκ. Ήταν σε μια στείρα κατάσταση. Και προσευχήθηκε στον Θεό για την γυναίκα του και πήρε βοήθεια από επάνω. Ο Ιακώβ είχε έναν άνθρωπο που ήταν θυμωμένος μαζί του, αλλά πήρε δύναμη από επάνω. Ήταν ο Ιησούς του Ναυή, ήταν για πολύ καιρό σε πόλεμο. Προσευχήθηκε στον Θεό και πήρε δύναμη από επάνω. Ο ήλιος σταμάτησε, και δεν υπήρχε ποτέ μέρα σαν αυτή πριν ή μετά, όταν ο Θεός άκουσε την φωνή ενός ανθρώπου. Ο Δαβίδ είπε, “Οι εχθροί μου αυξήθηκαν.” Ήταν σκυμμένος χάμω. Είπε, “περισσότεροι από τα μαλλιά της κεφαλής μου.” Και προσευχήθηκε στο Θεό με την φωνή του και ο Θεός τον άκουσε, και ήταν η δόξα του και Αυτός που του ανέβασε το κεφάλι. Υπήρχε η περίπτωση του Σαμουήλ. Και οι Φιλισταίοι τους επιτέθηκαν και αυτοί είπαν, “Μην σταματήσετε να προσεύχεστε για μας.” “Προσευχηθείτε στο Θεό για μας.” και ο Σαμουήλ προσευχήθηκε στο Θεό με δύναμη και ο Θεός ήρθε και έδωξαν τους Φιλισταίους και τι ονόμασαν τον τόπο αυτό; Έβενέζερ. Μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος. Ο Ιησούς του Ναυή είχε βέλη στραμμένα πάνω του από κάθε κατεύθυνση και λέει ότι προσευχήθηκε στον Θεό, και ο Θεός τον άκουσε και τον βοήθησε. και τα μετακίνησε, έδωσε τους

εχθρούς. Ο Ηλίας προσευχήθηκε στο Θεό. Βρήκε βοήθεια από επάνω. Έπεσε φωτιά και ανήστη νεκρό και οι ουρανοί έκλεισαν και άνοιξαν πάλι, Αυτή είναι βοήθεια. Βοήθεια, σε ώρα ανάγκης. Πριν λίγες μέρες πήγα βόρεια της πόλης στην ύπαιθρο για να προσευχηθώ και βγήκα από το αυτοκίνητο και κλείδωσα τα κλειδιά μου μέσα στο αυτοκίνητο. Αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω σπίτι για βοήθεια. Ήρθε η Τέρη με αντικλείδι και σαν έφευγε, σκέφτηκα, “Αυτή είναι βοήθεια!” Λέει, “Βοήθεια σε καιρό ανάγκης.”

Είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε ενάντια στην αμαρτία. Αυτή είναι η γλώσσα στο κεφάλαιο 12 Προς Εβραίους. Ο αγώνας μας, αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία. Τι κάνουμε με αυτούς τους Γολιάδες; Τι κάνουμε με αυτούς τους μακροχρόνιους εχθρούς; Λέει, εμείς εδώ μπορούμε να έρθουμε και να βρούμε χάρη για να μας βοηθήσει σε καιρό ανάγκης. Πρέπει να έρθουμε και να προσευχηθούμε με δύναμη για χάρη. Χάρη πάνω σε αυτό τον θρόνο. Λέει, “ένας θρόνος της χάρης.” Πρέπει να σκεφτόμαστε σχετικά με την κυρίαρχη χάρη, ισχυρή, θαυμάσια, ασύγκριτη, άπειρη χάρη, που είναι μεγαλύτερη από όλες μας τις αμαρτίες! Ποια αμαρτία είναι πιο μεγάλη από την κυρίαρχη χάρη του Θεού; Ποιος Γολιάθ μπορεί να σταθεί ενάντια στον θρόνο της χάρης; Η χάρη μας διδάσκει να απορρίψουμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Μερικά από τα μαθήματα είναι δύσκολα αλλά Αυτός μας διδάσκει να απορρίπτουμε αυτά τα πράγματα, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, και να ζούμε με νηφαλιότητα, δίκαια και με ευσέβεια στον παρόν κόσμο. Κυρίαρχη χάρη - η κυριαρχία της χάρης. Η χάρη που υποτάσσει τις ανομίες μας. Λέει, “Έλα και λάβε χάρη.”

Γνωρίζω κάποιον που κάποτε, όταν ήταν δύο ή τρία χρόνια στον Κύριο τον ταλαιπωρούσε μια μακρόχρονη αμαρτία που τον μαστίζε και προσευχήθηκε στον Θεό από το βάθος της καρδιάς του, “Κύριε εάν δεν μπορώ να έχω την νίκη πάνω σε αυτή τη αμαρτία τοποθέτησε με στην κόλαση τώρα.” Αυτό ήταν το τέλος εκείνης της αμαρτίας. Τερματίστηκε, για πάντα.

Ερχόμαστε σε ένα βασιλιά, ένα θρόνο. Φέρνουμε μαζί μας μεγάλα αιτήματα. Η χάρη και η δύναμη Του είναι τέτοια όπου κάποιος όσα και να ζητήσει ποτέ δεν θα είναι υπερβολικά. Πέρα από ότι μπορούμε να ζητήσουμε ή να σκεφτούμε. Οι περισσότεροι γήινοι θρόνοι είναι κατειλημμένοι από μοχθηρούς, εγωιστές, αδίστακτους άνδρες. Αυτός ο θρόνος είναι ένα θρόνος χάρης και ελέους. Ένας ελεήμων βασιλιάς βασιλεύει εκεί.

Πρέπει να ερχόμαστε ταπεινά. Πρέπει να ερχόμαστε με αυτοπεποίθηση. Και λέει εδώ ότι πρέπει να ερχόμαστε συνεχώς. Μου είπαν ότι αυτός είναι ο χρόνος αυτής της λέξης. Ο Πέτρος λέει, “προσέρχεται σε Αυτόν σαν σε μια ζωντανή πέτρα.” Όχι μόνο μια φορά, αλλά μια ζωή να έρχεστε. Μια ζωή όπου επανέρχεται, πίσω σε Αυτόν. Φαίνεται σαν να ο Κύριος δημιουργεί ανάγκες για να μας έχει να ερχόμαστε πίσω σε Αυτόν. Και έτσι προσευχόμαστε πρωί, μεσημέρι και βράδυ.

Εάν δεν είσαι Χριστιανός, Εάν ποτέ δεν έχεις έρθει, Γιατί όχι; Ο δρόμος είναι ανοιχτός διάπλατα. Έλα, στον θρόνο της χάρης. Έλα σαν υπήκοος του θρόνου. Παράδωσε τα πάντα. Ξέρεις ότι η υπερηφάνεια πάντα θα είναι το νούμερο ένα εμπόδιο μεταξύ σου και του Θεού. Το νούμερο ένα εμπόδιο μεταξύ σου και του ουρανού είναι η υπερηφάνεια σου. Γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς λέει, “Αν κάποιος θέλει να’ρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, και ας σηκώσει τον σταυρό του, και ας με ακολουθεί.” Τα πάντα. Σήκωσε τη λευκή σημαία - είναι τόσο απλό. Απόλυτη, άνευ όρων παράδοση στον Βασιλιά των βασιλιάδων μπροστά στο θρόνο. Έλα. Επικαλέσου Τον. Ξέρεις ότι λέει, “Καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί.” Δεν είναι ένα κάλεσμα όπως ένα τηλεφώνημα - μιλά για μια απεγνωσμένη κραυγή. Σαν ένα κολυμβητή που πνίγεται. Εάν είσαι ένας Χριστιανός, ω! χίλιες είναι οι ανάγκες του Χριστιανού. Πικρία, ζήλια, φθόνος, φιλονικίες - όλα αυτά τα πράγματα που μας

προβληματίζουν. Έλα με παρρησία στο θρόνο της χάρης, σαν ένα πρόβατο στον ποιμένα. Σαν μια γυναίκα στον άνδρα της, αφήνοντας όλους τους άλλους. Ερχόμαστε πίσω ξανά, και ξανά, και ξανά.

Τι έχουμε; Εκτός από το να είμαστε πλησίον του Κυρίου. Λέει, “Το να προσκολλούμε στον Θεό είναι το αγαθό μου.” Το να είναι προσκολλημένο στον Ποιμένα είναι η μόνη ασφάλεια που έχει το πρόβατο.

Η κόρη μου έχει μερικές χήνες, και πριν λίγο καιρό ακούσαμε μια φασαρία εκεί έξω και αυτή έτρεξε έξω και όταν ανέβηκε την κορυφογραμμή είδε μια αλεπού που είχε μια από τις χήνες της. Όμως μόλις η αλεπού την είδε, έφυγε. Το να προσκολλούμε στον Θεό είναι το αγαθό μου. Και τράβα με πιο κοντά, και πιο κοντά, και πιο κοντά ευλογημένε Κύριε. Στην πολύτιμη ματωμένη πλευρά σου. Ας έρθουμε με παρρησία στον θρόνο της Χάρης ώστε η χάρη και το έλεος να μας βοηθούν την ώρα της ανάγκης μας.

Ξέρεις εάν συνέχεια επιστρέφουμε σε αυτό το θρόνο, θα καταλήξουμε πάνω στον θρόνο. Στην Αποκάλυψη 3 λέει, “Όποιος νικάει, θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στον θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα, και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στον θρόνο του.” Τι πράγμα!