

# Διαλογίσου τον Χριστό, ότι και να κοστίζει.

Tim Conway

[illbehonest.com/greek](http://illbehonest.com/greek)

Αδέλφια, πρέπει να είμαστε στη κατάσταση όπου έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στα μάτια μας, όλη την ώρα. Πρέπει να σκέφτεστε, “Τι υπάρχει στη ζωή μου που να μου αποσπά την προσοχή μου από αυτό;” Πρέπει να σκέφτεστε για περιόδους αφοσίωσης. Ξέρεις κάτι; Δεν έχετε αυτό που συνέβηκε στους Charles Simeon, τον Jonathan Edwards η τον Thomas Charles, εκτός και αν κάνετε αυτό που έκαναν εκείνοι. Είναι ο διαλογισμός. Ζούμε σε μια εποχή όπου είναι σχεδόν αδύνατον να κάνουμε διαλογισμό. Έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια. Τόσο πολύ θόρυβο. Τόσους πολλούς περισπασμούς. Εννοώ, ποιοι από εμάς εδώ δεν έχουν ένα κινητό τηλέφωνο στην τσέπη τους;

Τότε ο Jonathan Edwards μπορούσε να ιππεύσει το άλογο του μέσα στο δάσος για να διαλογιστεί τον Χριστό και το τηλέφωνο του δεν ηχούσε. Δεν είναι κάτι θετικό το ότι έχεις ένα κινητό τηλέφωνο και μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου οποιαδήποτε ώρα. Και ότι οποιαδήποτε ώρα κάποιος σου τηλεφωνήσει, εσύ απαντάς. Πρέπει να έχεις περιόδους στη ζωή σου όπου σβήνεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις περιόδους στη ζωή σου... Αδέλφια, σκεφτείτε μια εβδομάδα της ζωής σας μαζί μου. Πόση ώρα περνάτε... Ποιοι από εσάς παίρνετε μια ώρα όπου λέτε, “θα πάω να περπατήσω και θα διαλογιστώ τα 4 πρώτα εδάφια από την επιστολή προς Εβραίους. Και θέλω να τα μασήσω αυτά. Και θέλω να αρχίσω να ρωτώ ερωτήσεις. Και θέλω να μπορώ να ερμηνεύσω τις γραφές με τις γραφές μέσα στο μυαλό μου. Και θέλω να συλλογιστώ τον Χριστό. Και θέλω να σκεφτώ το Πρόσωπο Του. Και θέλω να σκεφτώ τι σημαίνουν αυτά. Αδέλφια, όταν γεμίσετε με μια χαρά που είναι απεριγράπτη και γεμάτη δόξα για τις δόξες του Χριστού. Είναι από εκεί που προέρχεται η υγεία, σωστά; Η χαρά του Κυρίου είναι τι; Είναι η δύναμη σου. Μην μου πείτε για τους ανθρώπους που αδυνατούν να μιλήσουν λόγω μιας συναρπαστικής δόξας του Χριστού. Και τότε οι μόνες λέξεις που μπορούν να βγουν, ανάμεσα στα δάκρυα, και της βαθιάς συγκίνησης στη καρδιά, της αλήθειας από την πραγματικότητα του Προσώπου του Χριστού. Και το μόνο που μπορούν να πουν είναι, “Δόξα, Δόξα.” Άνθρωποι σαν αυτούς δεν βγαίνουν έξω και να αφήσουν την αμαρτία και το βάρος να προσκολληθεί πάνω τους. Όταν βγαίνουν έξω δεν χρειάζεται να τους πουν για να υπακούσουν την ηγεσία η να παρευρίσκονται στις συναντήσεις ή το να είναι καρποφόροι στην ζωή τους. Ή το να προσέχουν για να μην πέσουν. Οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν στην παλιά τους ζωή όταν βιώσουν τον Χριστό με αυτό τον τρόπο. Αλλά εάν εσύ έχεις... Ακούστε, αυτό το βιβλίο Προς του Εβραίους το κάνει ξεκάθαρο. Ζήσετε την ζωή σας με αυτό τον τρόπο και θα κερδίσετε αυτόν τον αγώνα με τα πράγματα που κάνετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατεργάζεστε την σωτηρία σας με φόβο και τρόμο. Αδέλφια, άνθρωποι πέφτουν έξω από αυτό τον αγώνα συνεχώς. Πέφτουν έξω συνεχώς. Μην πέσετε έξω. Υπάρχουν δυνατές ενθαρρύνσεις για να κρατηθείς σφιχτά αδελφέ.

Πρέπει να δώσεις τον εαυτό σου για να γεμίσεις τον μυαλό σου, την καρδιά σου, την πίστη σου, την γνώση σου με τον Χριστό. Πρέπει να είναι προτεραιότητα. Εάν έχεις χρόνο να παίζεις βίντεο παιχνίδια και να είσαι στον υπολογιστή σου και να είσαι στο facebook και να γράφεις ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να γράφεις μηνύματα στο κινητό σου τηλέφωνο και το να ψάχνεις και να κοσκινίζεις κάθε κατανοητό πράγμα. Αδέλφια, βάρος. Να

θυμάστε τι είναι το βάρος. Εσύ λες, “Μα εγώ βλέπω κηρύγματα.” Αδέλφια, ένα κήρυγμα στο διαδίκτυο μπορεί να γίνει βάρος εάν δεν παίρνεις τον χρόνο για να είσαι μόνος με τον Χριστό, αναλογίζοντας τις δόξες Του. Όχι να έχεις κάποιον άλλο να αναμασά όλο το πράγμα συνεχώς. Χρειάζεται να είσαι εσύ εκεί στο λόγο για τον εαυτό σου. Πρέπει να προσεύχεσαι και να περπατάς με τον Χριστό για τον εαυτό σου. Όχι να τρέφεται από όλα με το κουτάλι. Δεν πειράζει. Εσύ λες, “Λοιπόν, εγώ παρακολούθησα 3 κηρύγματα του Paul Washer χθες βράδυ.” Αδέλφια, εκείνο δεν το αντικαθιστά αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν την δόξα από μόνοι τους με τον Χριστό. Αναλογιζόμενοι τον Λόγο. Ναι, εκείνα τα πράγματα μπορεί να είναι καλά αλλά μπορεί να γίνουν βάρος. Εσύ λες, “Μα έχω φίλους. Θέλω να επικοινωνήσω μαζί τους.” Μπορεί να γίνει βάρος. Πρέπει να κάνεις θυσίες για να μπορέσεις να δεις τις δόξες του Χριστού. Και αυτό, αυτό από μόνο του είναι θεραπεία αδέρφια. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός θεραπείας στη Χριστιανική ζωή παρά ο Χριστός. Και οικειότητα και δόξα και βλέποντας και κατανοώντας και να παρασυρθείς και να γεμίσεις με χαρά. Δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο. Αδέλφια, αυτή είναι η καρδιά και η ψυχή αυτού του βιβλίου Προς Εβραίους. Μια δυνατή ενθάρρυνση. Κρατηθείτε σφιχτά. Και είναι Αυτός αδέρφια. Είναι Αυτός. Η ελπίδα που έχουμε.. Δεν λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η ελπίδα μας; 1 Τιμόθεο 1:1 Αυτός είναι η ελπίδα. Δεν έχεις ελπίδα εκτός Αυτού. Και χρειάζεται να κρατάς σφιχτά. Το να κρατάς σφιχτά δεν σημαίνει να αφηθείς σε όλα αυτά τα πράγματα και τα βάρη στη ζωή σου. Και κολλούν τόσο εύκολα. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μην προσπαθείς και έτσι απλά θα παρασυρθείς. Είναι ένας αγώνας αδέρφια. Ο Θεός να μας βοηθήσει.