

# Μετανοώ, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα.

[illbehonest.com/greek](http://illbehonest.com/greek)

Tim Conway

---

Ερώτηση: Προσπαθώ να μετανοήσω και να πιστέψω αρκετά αλλά δεν έχω σωθεί! Τι πάει λάθος; "Νιώθω σαν να έχω δοκιμάσει τα πάντα, αλλά δεν καταλαβαίνω το βίντεο σας για την βιβλική μετάνοια."

Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε δει αυτό, αλλά βασικά μίλησα για τη φύση της αληθινής μετάνοιας. Και δήλωσα σε αυτό, δεν είναι κάποιο έργο που προσπαθούμε να διορθώσουμε στη ζωή μας πριν σωθούμε για να φτάσουμε κάπου όπου ο Θεός τώρα μπορεί να μας δεχτεί. Δεν είναι αυτό.

Και τόσοι πολλοί άνθρωποι βασίζονται τόσο πολύ στη δική τους προσπάθεια για μετάνοια. "Μετανοώ αρκετά;" "Πιστεύω αρκετά;" Και συνεχώς κοιτάζουν προς τον εαυτό τους αντί να κοιτάζουν προς τον Χριστό. Και παραμένω πάνω σε αυτό.

Και λέει, "Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε τι κάνουμε αντί αυτού; Πώς μπορώ ποτέ να σωθώ; Είμαι σε αυτή την κατάσταση. Προσπαθώ να πιστέψω αρκετά, προσπαθώ να μετανοήσω αρκετά και δεν έχω αισθανθεί καμία αλλαγή. Τι πρέπει να κάνω;"

Απλά επιμένω σε αυτό που είπα πριν. Αλλά, θα ήθελα να πω στην Αμάντα, αν λες ... αν κάποιος είναι στη θέση όπου το παραδέχεται αυτό, και λέει, "Προσπαθώ να πιστέψω αρκετά, προσπαθώ να μετανοήσω αρκετά", Θέλω να πω, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, ο Κύριος ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν σου λέει να στηρίζεσαι στις δικές σου θρυμματισμένες προσπάθειες για να πιστέψεις και να μετανοήσεις. Ποτέ!

Η όλη ιδέα της μετάνοιας είναι να παρατήσουμε τις δικές μας προσπάθειες, να παρατήσουμε τις δικές μας προσπάθειες να το κάνουμε αυτό, ακόμα και τις δικές μας προσπάθειες να πιστέψουμε, τις δικές μας προσπάθειες να μετανοήσουμε. Το παν είναι να έρθεις σαν ένας αβοήθητος ζητιάνος. Να έρθεις εντελώς αδύναμος, χωρίς καμιά ικανότητα και απλά να πέσεις στα πόδια του Χριστού για βοήθεια. Δεν κοιτάζουμε μέσα μας στις δικές μας δυνάμεις. Κοιτάζουμε τη βοήθεια που έρχεται μόνο μέσω του Ιησού Χριστού.

Και αυτό το κορίτσι, η Αμάντα, αυτό που κάνει, είναι να εμπιστευτεί τον εαυτό

της. Κάθε φορά, σας το επιβεβαιώνω φίλοι μου, όταν προσπαθείς και κάνεις προσπάθεια για να πιστέψεις και να μετανοήσεις αρκετά, σου λέω Αμάντα, μπορεί να μην σου αρέσει να το ακούσεις αυτό, αλλά το πρόβλημα σου είναι υπερηφάνεια, το πρόβλημα σου είναι ότι έχεις κολλήσει στον εαυτό σου. Το πρόβλημα σου είναι να στηρίζεσαι στον εαυτό σου. Το πρόβλημα σου είναι η αυτοδικαίωση. Προσπαθείς να κάνεις τον εαυτό σου ευπαρουσίαστο στον Θεό. Προσπαθείς να κάνεις κάτι για να γίνει κάτι στην καρδιά σου ώστε ο Θεός να πει, "Εντάξει, τώρα σε δέχομαι." Αυτό είναι ακριβώς που χρειάζεται να μετανοήσεις. Αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται να αποστραφείς.

Δεν έχεις τίποτα να Του προσφέρεις! Δεν μπορείς να διορθώσεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να διορθώσεις αυτό το πράγμα αρκετά, έτσι ώστε ο Θεός να πει, "Εντάξει, Αμάντα, τώρα βλέπω ότι έχεις ... έχεις έρθει στη σωστή θέση." Είναι όταν έρχεσαι σε αυτή τη θέση ... όπως ο Πέτρος όταν βούλιαζε. Τί έκανε; Είπε, "Ω, τώρα θα ήταν καλύτερα να πιστέψω αρκετά για να κρατηθώ πάνω από τα κύματα. Κοιτάζω γύρω μου, βλέπω .... "; Ξέρετε τι έκανε; "Κύριε, βοήθησέ με!" Αυτό πραγματικά είναι. Είναι όταν ο αμαρτωλός έρχεται σε θέση να αντιληφθεί, "Χάνομαι."

Φίλοι, ξέρετε πως είναι. Είναι κανείς από εσάς κολυμβητής; Κολυμπούσα αρκετά καθώς μεγάλωνα. Κάποιες φορές κολυμπούσα τόσο μακριά, σε αντίθετα ρεύματα, στη λίμνη Michigan, κολυμπούσαμε τόσο βαθειά και διασχίζαμε λίμνες ή κάτι, και μερικές φορές κολυμπούσαμε ώρες και ώρες και ώρες. Φτάναμε στη θέση όπου νιώθαμε πλήρη εξάντληση.

Θα σου πω κάτι, για όσο νόμιζες πως είχες αρκετή ικανότητα να φτάσεις στην άκρη της πισίνας ή να επιστρέψεις στην ακτή, δεν φώναζες για βοήθεια. Ξέρεις γιατί; Ντρεπόσουν. Οι άλλοι θα νόμιζαν ότι είσαι αδύνατος. Σωστά; "Αχ, φωνάζεις για βοήθεια!" Ξέρετε, "Μα τί γίνεται εδώ;" "Δεν έχεις αρκετή δύναμη να επιστρέψεις πίσω στην ακτή; Τι είσαι, δειλός;" Όχι, για όσο είχες κάποια υπερηφάνεια για τον εαυτό σου, κάποια πεποίθηση για τις ικανότητές να σου έχει απομείνει, δεν φώναζες για βοήθεια.

Ξέρεις ποιός φωνάζει; Το άτομο που ξαφνικά θα αντιληφθεί, "Δεν έχω πια δύναμη. Δεν μπορώ να μείνω πάνω. Βυθίζομαι." Τότε είναι που φωνάζεις για βοήθεια, όταν ξέρεις, "δεν πρόκειται να τα καταφέρω."

Ξέρετε, τόσοι πολλοί, τόσοι πολλοί άνθρωποι λένε ... ξέρετε τι, το έχω ακούσει στον αγώνα μπάσκετ του γιου μου τις προάλλες. Ο τύπος που έδινε τη μαρτυρία, είπε, έφτασε στα όρια του εαυτού του. Ξέρετε πόσους Χριστιανούς έχω ακούσει να το λένε αυτό, "Ο

Θεός με έσωσε όταν ήρθα στα όρια του εαυτού μου;" Φυσικά τότε είναι που σε έσωσε! Επειδή όταν έρχεσαι στα όρια του εαυτού σου, είναι όταν δεν θα συνεχίσεις να προσπαθείς πλέον, επειδή έχεις εξαντληθεί.

Έχεις έρθει στη θέση όπου βυθίζεσαι. "Κύριε βοήθησε με!" Αν δεν με βοηθήσεις τώρα είμαι χαμένος. Πνίγομαι. Πεθαίνω. " Και είναι τότε που αυτός τρέχει και σε σώζει.

Αμάντα, δεν έφτασες στον πάτο του βαρελιού ακόμα. Έχεις ακόμα πάρα πολλή αυτοπεποίθηση. Είναι γι' αυτό που δεν έχεις σωθεί ακόμη. Θα πρέπει να γίνεις σαν τον Πέτρο, «Κύριε, βοήθησέ με!"

Είναι αυτό που είπε η Κόνι. Το θυμάμαι καλά, επειδή εκεί ήμουν και εγώ. Αυτό είναι το μόνο που βγήκε από μένα, "Κύριε βοήθησέ με!" Και το έκανε. Αλλά με έσωσε.