

# Wanneer Calvinisme verkeerd gaat (Deel 1)

Tim Conway

[illbehonest.com/dutch](http://illbehonest.com/dutch)

---

Ga naar Mattheus hoofdstuk 28. De Heere Jezus Christus kwam uit het graf, Hij is opgestaan! In Mattheus 28:18 Geeft Jezus Zijn laatste woorden in het evangelie van Mattheus. Dit is Zijn laatste opdracht aan de discipelen. 'Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, en maak discipelen van al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.'

Ga nu naar Markus 16 Het evangelie van Markus, zijn weergave van de laatste woorden van Jezus. Hij is opgestaan, Hij kwam uit het graf. Hij heeft Zijn leven neergelegd voor Zijn schapen. Nu is het moment aangekomen dat Hij opvaard naar de rechterhand van Zijn Vader. Markus 16:15 'En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.'

Ga nu naar Lucas hoofdstuk 24 Opnieuw, de laatste worden van onze Redder, naar het evangelie van Lucas Lucas 24:46 En Hij zei tegen hen: 'Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.' En dit is natuurlijk al gebeurd op het moment dat Hij dit sprak. Vers 47 'Dat bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden, in Zijn Naam onder alle volken te beginnen bij Jeruzalem.' Zo Christus kwam, Hij deed Zijn werk, Hij had geleden, He had risen, Hij was opgestaan, and now en nu Bekering en vergeving van zonden moeten gepredikt worden in Zijn naam onder alle volken te beginnen bij Jeruzalem.

Romeinen 10...ga naar Romeinen 10. Vers 12 De apostel Paulus Romeinen 10 vers 12: Hij zegt, 'Er is immers geen onderscheid tussen Jood en Griek' 'Want Een en dezelfde is Heere van allen, Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.' Dat is het evangelie. Riches to be bestowed on all who call Rijkdom is gegeven voor allen die de Heere aanroepen van de Heere. Want een ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Maar, hier is het probleem. En dit gaat terug naar wat wij gelezen hebben in Mattheus, Markus en Lukas. Vers 14 van Romeinen 10, 'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?' Val nu niet over het woordje prediken. Dat is het woord voor verkondigen, uitbezuinen. Iemand verklaard het evangelie aan hen. 'En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!'

Ik ga vandaag beginnen met een korte serie. En ik noem het, 'Wanneer Calvinisme verkeerd gaat', deel 1 en ik weet nog niet hoeveel delen. Wanneer Calvinisme verkeerd gaat. Met opzet heb ik deze term niet op de preekstoel gebruikt. Je hoor mij niet op deze manier praten. Waarom? Voornamelijk omdat ik niet geïnteresseerd ben in namen dat een theologisch systeem weergeven dat niet direkt van de Schrift vandaan komt. Mijn verlangen is voornamelijk om tekst voor tekst door bijbelboeken heen te werken. Het woord 'Calvinist' is net hetzelfde als

‘Christen.’ Het woord, ‘Christen,’ is een bijbelse term. Het is bijbels gegrond. Het woord Calvinisme is een historisch woord. Maar, het staat voor iets. Het betekent niet dat je een volgeling van Calvijn bent, en het betekent ook niet dat je alles geloofd dat Calvijn geloofde.

Het woord ‘Calvinist,’ Het woord ‘Gereformeerd,’ Betekend eigenlijk hetzelfde. je moet dat historisch gezien begrijpen, Het woord is ontstaan in een reactie op een dwaalleer dat ontstond in de Reformatorische kerk. Terug in 1600, Was er de Synode van Dord. Iemand van die naam gehoord? De Synode van Dord. Waar ging het over? De Reformatorische kerk. Je had de volgelingen en leerlingen van Jacob Arminius, Of Jacobus Arminius. Ze worden Arminianen genoemd. We kennen ze nog steeds bij die naam. Aan de andere kant had je de Calvinisten. En dat resulteerde in de Synode, Het resultaat van die synode is: De Dordtse Leerregels What een uiteenzetting is van wat we vandaag de 5 punten van Calvijn noemen. Zonder twijfel, een hoop andere dingen zijn daar gezegd. In onze dag, om ‘Gereformeerd’ of ‘Calvinistisch’ te Zijn Betekend dat je aanhanger bent van de leer die uiteengezet is in de Synode van Dord. Het betekend dat je onderschrijfd wat zij bevestigde in de 5 punten. Je mag van hen verschillen in vele gebieden, maar wat wij bedoelen is dat je onderschrijfd de 5 punten van Calvijn. De totale verdorvenheid van de mens. Wij onderschrijven dit, niet omdat historisch uiteengezet is. maar Wij onderschrijven dit, omdat we geloven dat het bijbels is. En de reden dat de Synode was gehouden is omdat de volgelingen van de leer van Calvijn, tenminste in deze 5 punten, geloofde dat de bijbel deze waarheden onderschreef En zij geloofde dat de Arminianen waren afgedwaald In feite van de Schrift de Arminianen wonnen de strijd niet. En zij mochten het niet winnen! Want zij leerden een dwaalleer. De 5 punten van Calvijn zijn: Totale verdorvenheid. Wij zien dat in de Schrift Dat de mens dood is in zonden en misdaden. Onvoorwaardelijke verkiezing. Wij zien dat in de Schrift. Dat nog voordat kinderen geboren zijn, nog voordat zij goed of slecht gedaan hebben, zodat Gods bedoeling in de uitverkiezing zal staan. Wij zien in de schrift Dat God verhard wie Hij wil. En Hij heeft genade op wie Hij wil. Het is Schriftuurlijk, Punt 3 Beperkte verzoening, of misschien beter, afgezonderde verlossing. En wij weten dat het werk van Christus aan het kruis eigenlijk iets volbracht! Hij zei dat Hij Zijn leven neerlegde voor Zijn schapen! Punt 3 Onwederstandelijke genade. Kijk, we weten, dat niemand tot de Vader kan komen, tenzij, wat? De Vader hem trekt. En ik zeg je dat wanneer de Vader je trekt, je kom. Het is niet alleen dat wanneer de Vader je trekt Dan opeens is het mogelijk. Wanneer de Vader je trek, maakt Hij je levend! Wanneer je leeft, dan leef je! Er is een nieuwe geboorte! waneer je tot leven komt... Dat is een herscheppend werk. En de volharding der heiligen. Onderschrijft de Schrift dat God zal voltoeien het werk dat Hij begonnen is? Onderschrijft de Schrift dat Hij Zijn vreze in hun hart zal geven zodat ze niet van Hem afwijken? (Jeremia 32:40) Onderschrijft de Schrift dat wij in de kracht van God bewaard worden door geloof? Je word bewaard! Wij geloven dat deze dingen schriftuurlijk zijn. Wij geloven dat deze dingen echt Zijn. De echte Arminiaan ontkent elk van deze 5 punten. Dat is waarom deze 5 punten uiteengezet waren. Ze zijn uiteengezet, niet zomaar Ze waren uiteengezet in een reactie aan de volgelingen van Arminius.

Het is historisch. Maar, het is een historisch argument, het is historische terminologie, het is gereformeerd, De leer van de genade Zijn deze 5 punten. Ik wil je warm maken. Waar we over spreken als we deze woorden gebruiken. We onderschrijven deze vijf waarheden. Als iemand mij vroeg, ‘ben jij een Calvinist?’ Dan zeg ik, ja. Maar, dan bedoel ik niet dat ik alles geloof wat Calvijn geloofde over van alles en nog wat, maar dat ik deze 5 punten geloof. Dat is typisch wat we vandaag bedoelen. Ik wil een korte serie doen over wanneer Calvinisme verkeerd

gaat.

Zo, laat me je meenemen naar een andere tijd in geschiedenis. Het was 13 Augustus 1727. De plaats, Berthelsdorf, Duitsland. Vraagje, heeft iemand van jullie ooit van deze plaats gehoord? Steek je hand op als je weet waar het is, Of als je weet waar het mee te maken had. Berthelsdorf, Duitsland. Waar heeft het mee te maken? (antwoord van de menigte) De beeldenstorm. (Tim Conway) Nee, Hij zei de beeldenstorm. Ik zal je een tip geven. Berthelsdorf was 2 kilometer van Hernhut. Helpt dat? Heeft iemand eerder van Hernhut gehoord? Dat is waar de Hernhutters vandaan kwamen. Bethelsdorf, Duitsland in een kerkgebouw een groep mensen van Hernhut, bekend als de Hernhutters, verlieten het huis van God die dag na een avondmaal dienst en zij wisten bijna niet of ze nog op aarde waren, of dat ze al naar de hemel gegaan waren. Wat was er gebeurd? Graaf van Zinzendorf, de voorganger en leider van de Hernhutters, zette uiteen de dierbare waarheid van de nabijheid van Christus, toen opeens in een ogenblik de gehele gemeente kwam onder een besef van de nabijheid van Christus. Hij preekte erover toen opeens de Geest kwam en de plaats vervulde. En de nabijheid van Christus was niet alleen uiteengezet als een leer, als een waarheid om te verwerken in je hoofd Opeens Christus kwam. En de aanwezigheid van Christus kwam over de gehele gemeente op een openbare manier. Het was zo unaniem ervaren Dat twee Hernhutters die aan het werk waren 20 kilometer verderop en totaal niet wisten van de bijeenkomst die gehouden werd op hetzelfde moment kwamen onder de heerlijkheid van de nabijheid van Christus. Twintig kilometer verder!

De Hernhutters - Ik zal je wat vertellen over deze mensen - Zij waren eenvoudig Zinzendorf, hij was een aristocraat Hij hoorde niet bij hen. De Hernhutters kwamen van Moravie wat vandaag de dag is Tjechie. Zij waren vervolgd Zij waren volgelingen van Johannes Hus. Zij waren vervolgd bij de Katholieke Kerk. Zij waren vluchtelingen In tijden van vervolging. En Van Zinzendorf gaf hen een schuilplaats Hij gaf hen een plaats om te leven op zijn land. Ongeveer 300 van hen. Zij waren niets! Zij waren arm, zij waren zoiets als zigeuners. Zij waren mensen op de vlucht vanwege vervolging Ze kwamen daar Ze waren jong. Van Zinzendorf, de menselijke leider van de beweging was 26 jaar oud. En weet je, de meeste waren zo rond die leeftijd. Dat was de gemiddelde leeftijd. Menselijk gesproken, Behalve van Zinzendorf Zij waren verstoken van wereldse influentie, wijsheid, macht en rijkdom. De vijand noemde hen ongeleerd en onwetend.

Nu, ik zal je vertellen. Een Hernhutters geschiedschrijver verteld het volgende: Als gevolg van de 1727 uitstorting van de Geest, opslag deze gelovigen, van nature verlegen en bang, waren getransformeerd in vurige evangelisten. Zij gingen voort in de kracht van Christus. De eerste dertig jaar na deze uitstorting, De Hernhutters zonden honderden zendelingen uit. Honderden! Droegen het evangelie van zaligheid door het bloed van het Lam niet alleen naar bijna elk land in Europa Maar ook naar vele heiden landen in Noord Amerika, Zuid Amerika Naar Antartica, Azie, Afrika, op de eilanden. En het meeste werd gedaan, niet door voorgangers, Hij verteld dat het meeste was gedaan door leken. In andere woorden, het waren niet de mensen die opgeleid waren voor leiderschap. Het waren hen die een voorbeeldig karakter een een passie hadden om Christus te verkondigen. Zij werden overall heen gezonden. En zij stierven. En als zij stierven, dan werd er een nieuwe groep gelijk erachter aan gezonden. Groep, na groep, gezonden door de gehele wereld! De Hernhutters gaven een tijdschrift uit van hun zendings activiteiten Een tijdschrift genaamd, 'The Periodica Accounts.' Ik zal je iets vertellen, jaar nadat de eerste Hernhutters werden uitgezonden Zij legde al hun ondernemingen vast in hun tijdschrift Raad eens in wiens handen het terecht kwam? De handen van William Carey. Een Engelse Baptist. Het kwam in zijn handen terecht. En daar was

hij, in een bijeenkomst met zijn Baptist broeders. Hij gooide een tijdschrift op de tafel, diep geraakt. En zei tegen zijn vrienden die aanwezig waren. 'Zie wat de Hernhutters gedaan hebben! Kunnen wij ook niet hun voorbeeld volgen in gehoorzaamheid aan onze hemelse Meester? Ga uit in de wereld en verkondig het evangelie aan alle heidenen!' William Carey... Het vuur dat de Hernhutters greep, spreidde zich naar hem, en hield hem vast. Carey, Hij is genoemd 'de vader van de moderne zending.' Zijn hart brande. And in 1793, Carey's baptist vrienden zonden hem uit aan de Engelse kust. Om nooit terug te keren! Hij ging naar India, en voor 41 jaar, gaf hij zijn leven daar. Met Marshman, en met Ward, Deze mannen, voor 41 jaar, Zij publiceerde de bijbel in 44 talen De hele bijbel, of delen van de bijbel. Zij bouwden zendelings posten over heel dat gedeelte van Azie.

Wat was het dat God gebruikte om deze mannen te vullen met zoveel passie? Met zoveel vuur? Wat was het? Het was het voorbeeld van de Hernhutters. En andere als hen. Maar, er is meer dan dat, veel meer dan dat! Het was Gods woord. Gods woord is wat deze mannen aanvuurde. Het waren de woorden van onze opgestane Heere gesproken in de grote opdracht. Onze Heere had het bloedige werk aan het kruis gedaan. Hij was gekruisigd voor de misdaden van Zijn volk. En die opdracht van Christus weerklonk in de oren van Carey. Hij was gedrongen, Deze woorden, 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.'

Maar, ik vertel je dit, Hij vertrok van de kust in 1793 Maar laten we een jaar terug gaan. Laten we naar 1792 gaan. Carey vand het niet gemakkelijk om uitgezonden te worden, er was overal weerstand Weerstand van zijn vrouw, Weerstand van zijn vader, Weerstand van vele baptist voorgangers in zijn eigen kerkverband. Weerstand, weerstand, weerstand! Carey werd niet ondersteund. en ik denk dat broeder Andy heeft gezegd Dat iemand in een tijdschrift van die tijd schreef, 'Wij zien geen mogelijkheid van succes.' iemand van zijn eigen kerkverband noemde hem een enthousiast. Nou, in woorden van vandaag dat is iemand die een fanatikeling is. Je bent gewoon een fanatikeling. je bent overijverig. Je bent gek! Sommige van zijn voorgangers voorspelde mislukken. en zover ik het begrijp, Carey was gezien als een hinderness bij Baptisten van toen bij bijna iedereen. Apart van een paar goede vrienden: Fuller, Sutcliff, Pierce, Ryland, misschien ken je deze namen. Hoeveel waren er? In zijn dagen er waren ongeveer 240 Baptist kerken En slechts een handvol ondersteunde Carrey. De meeste boden weerstand. Zij zeiden dat hij een bij in zijn hoed had. Wij gebruiken dat niet vandaag, maar het had waarschijnlijk betekenis toen. Maar, weet je wat? Carey verborg zijn passie voor zielen niet, hij liet het vrij, het barste open. Weet je hoe hij het vrij liet? In schrijven, hij schreef een folder Hier is de titel: 'an inquiry' (dat betekend we gaan onderzoek doen, we gaan het toetsen) 'Een onderzoek naar de verplichting voor christenen om middelen te gebruiken voor de bekering van de heidenen om middelen te gebruiken. Hebben wij verplichtingen? Hij gaat deze realiteit onderzoeken. Hebben wij als christenen, in het licht van de grote opdracht, verplichtingen om middelen te gebruiken om het evangelie naar de heidenen te brengen? Of moeten we passief zijn? Dat is waar hij over schreef. In dat boek (ik heb het uitgeprint en gelezen) in het eerste deel, Carey beargumenteerd Dat Mattheus 28:18-20 voor vandaag geldt. Hij moest dat beargumenteren. De grote opdracht, geldt nog steeds voor vandaag net als dat het gold voor de kerk in de tijd van de apostelen. Maar, de vraag is, Waarom moest Carey beargumenteren en vechten voor de waarheid dat de grote opdracht, in Mattheus 28, relevant is voor vandaag? in Mattheus 28? 'Ga dan heen, en maak discipelen van al de volken.' Waarom zou hij dat moeten beargumenteren? Welke dwaling was de kerk binnengeslopen dat het

vraagtekenen zette bij de grote opdracht? Het antwoord is simpel: Hyper-Calvinisme! Nu, Luister, Calvinisme, het zijn van een Calvinist is niet gelijk aan het zijn van een Hyper-Calvinist. Er zijn Arminianen, er zijn verschillende mensen Dat wanneer je geloofd in de 5 punten, in de leer der genade, je een hyper-Calvinist word genoemd, dat is niet wat een Hyper-Calvinist is. Hyper-Calvinisme is Calvinisme dat verkeerd gaat Mijn verlangen is om een korte serie te houden over Hyper-Calvinisme. Wanneer Calvinisme verkeerd gaat.

En zo, de vraag komt op, Mijn vrouw vroeg het. Waarom? Ze zei, 'onze kerk is geen Hyper-Calvinistische kerk, waarom?' Ze probeerde mij te overtuigen om over iets te preken wat nodig is, wat relevant is. Op de oppervlakte zag ze het als iets dat niet relevant is Maar, ik denk dat het relevant is. En laat me je vertellen waarom.

Waarom? Waarom nu? En ik heb tenminste 10 redenen. En het kan zijn terwijl we door deze serie gaan, Ik nog meer redenen heb. Denk mee met mij, Wat is Hyper-Calvinisme? Het is het nemen van de waarheden dat de Calvinist geloofd het nemen van de waarheid van totale verdorvenheid, De waarheid van onvoorwaardelijke verkiezing, beperkte verzoening, onwederstandelijke genade, volharding der heiligen, het is het nemen van de waarheid van de soevereiniteit van God En het zo verdraaien dat je opkomt met een conclusie waar de bijbel nooit mee opkomt. In feite, dat is wat Arminisme and Hyper-Calvinisme is. Beide nemen een beginpunt, Het beginpunt is een bijbelse waarheid, maar dan door vleselijke logica, en vleselijk redeneren, eindigen waar de bijbel nooit eindigt. En dat is de reden waarom ik hierover wil preken. Dit heeft meer te doen met goede bijbel interpretatie, Dan met Hyper-Calvinisme. We moeten niet toestaan dat menselijke logica, vleselijk menselijk logica, gebroken menselijke logica ons ergens neemt, waar we nieten moeten gaan.

nu kijk, echte logica, goede redeneren, steekhoudende gevolgtrekking is goed. Maar, we moeten onze conclusies vergelijken met de Schrift, anders gaan we verkeerd. Kijk, dit is wat ik vandaag zie. Hier zijn een paar redenen waarom ik denk dat het nodig is.

ten eerste, Gereformeerde kerken Kerken die deze 5 punten onderschrijven. Hoeveel in ons land vandaag de dag zijn niet als de Hernhutters en als William Carey? Ik bedoel, vertel me. Laat me zien de gereformeerde kerken die leiding geven in de wereld evangelisatie. Laat me zien! Nu, er zijn er enkele. Maar zijn die in de meerderheid of in de minderheid? Vraag jezelf af. Hoeveel gereformeerde kerken zenden strategisch zendelingen uit? Zending mobilisatie, voor het grootste gedeelte is mager.

Twee, Gereformeerde individuen, die deze de 5 punten van het Calvinisme onderschrijven zijn onduidelijk wat te zeggen tegen zondaren. kijk, sommige van jullie zullen dit herinneren, het is niet zolang geleden Dat onze jonge mensen de straat opgingen om het evangelie te prediken. En ik wist dat een hoop van deze mensen nieuw waren in de kerk en nieuw in de leer der genade, en ik vroeg me af wat ze zeiden. Nu, er was een bijbelstudie in Paynes appartement Waar ze mij vroegen om te spreken. En ik herinner een dinsdagavond, Ik vroeg hen, 'ok, dit is wat de bijbel leerd, Niemand zoekt God,' (Waar is dat in de schrift? Romeinen 3, Psalm 14) Niemand zoekt God. De Schrift zegt dat! De Schrift zegt dat er is niemand die goed doet. Zelfs niet een. De Schrift zegt dat we allen geboren zijn in zonden en misdaden. Waar? Wat ik deed, ik zat met hen, en zei vers na vers, 'Laat de doden hun doden begraven.' We hebben deze dode mensen, Dood van nature, Niemand zoekt God van nature. Er is niemand goed van nature. Wij zijn van nature dood in onze zonden, wij zijn vijanden van God. van nature kunnen we God niet behagen. Wij zijn vervreemd, Wij hebben geen morele vermogendheid om te verlangen wat goed is. En zo bouwde ik mijn zaak op. en toe vroeg ik, 'Ok, wat zullen we tegen zondaren zeggen?' En de kamer was stil. De

krekel (het was zo still dat je de vliegen kon horen) kwamen uit. En uiteindelijk Jonothan Payne zei, 'Ja, we weten niet meer wat we moeten zeggen.' Toen we Arminianen waren wisten we wat te zeggen. Nu weten we het niet meer. En Weet je, ik verwacht dat de meeste mensen in die bijbelstudie niet wisten wat te zeggen. Maar, ik realiseer me dit ook, Dat deze kerk groeit, W hebben steeds nieuwe mensen en ik realiseer me dit, dat omdat ik overtuigd ben en John (een oudste) overtuigd is van de noodzaak om zendelingen uit te zenden. En omdat een groep mensen die in dat huis waren die dag overtuigd zijn dat we zendelingen uit moeten zenden. Omdat zij nu weten wat te zeggen, Betekent niet dat alle mensen ervan overtuigd zijn en weten wat te zeggen.

Hier een derde reden. Christenen die zondaren vertellen om te vragen voor een nieuw hart of om te bidden dat God hen geloof geeft. Nu gaan we een stap verder dan niet te weten wat te zeggen, maar we zeggen eigenlijk iets dat we niet zouden moeten zeggen/ De Schrift zegt niet Dat het evangelie is het zeggen tegen mensen dat ze moeten bidden voor een nieuw hart. Dat is niet het evangelie! Het zegt nergens dat we moeten bidden dat God je geloof geeft. Of het bidden dat God je berouw geeft. Bid gewoon voor deze dingen.

En wat meer? Vier, Christenen die worstelen met zekerheid. Wat heeft dat ermee te maken? Kijk, in Hyper-Calvinistische kringen Vanwege wat er geloofd word, Brengt voort een groot gebrek aan zekerheid. In Hyper-Calvinistische kringen zijn er zeer velen die twifelen of ze gered zijn of niet. Bij sommige, de verbinding met Hyper-Calvinisme is overduidelijk, en bij sommige is het niet zo duidelijk. En als je niet weet wat Hyper-Calvinisme is... Ik zal je iets meer vertellen wat de mening van dat woord inhoud. Maar, hier, ik geef je een aantal redenen waarom ik denk, waarom dit? waarom nu? Het is omdat Hyper-Calvinisme in verband staat met deze dingen. Het staat in verband met deze problemen. Het staat in verband met deze zwakheden. Het staat in verband met deze afdwalingen.

Vijf, Christenen zijn slordig in het gebruiken van middelen. Herinner je Carey? Hij onderzocht niet of je gewoon middelen kunnen gebruiken, maar of we een verplichting hebben om middelen te gebruiken. Ik zeg je, Herinner je wat onze broeder James Jennings kort geleden zei, Toen hij hier voor het eerst kwam was hij verbaasd dat John Sytsma bad voor werkers de hele tijd. Dat is een van de middelen. We gebruiken gebed om te bidden dat God ons werkers geeft. Dat is een middel! Wij kunnen zo opgaan in de soevereiniteit van God, dat we concluderen dat als God zendelingen uit gaat zenden, Dat Hij ze zomaar zal zenden. Maar dat is niet wat de Schrift zegt! De Schrift zegt dat we de middelen van het gebed moeten gebruiken en we worden gezegd dat we God moeten bidden, dat de Heere van de oogst, werkers uit zal zenden in de oogst. Middelen! God gebruikt middelen! Hij gebruikt mensen. Wij hebben verplichtingen om iets te doen in verband hiermee. Zo, dat is iets anders Toezien dat Christenen slordig zijn in het gebruik van middelen.

Zes, Gereformeerde Christenen die minimaliseren het belang van gebed. OPnieuw, als God soeverein is, Dan doet bidden er niet toe. je zegt, waar gebeurd dat? wel, hopelijk, en ik dank God dat ik niet geloof dat het hier gebeurd. Maar, soms mensen verhuizen hier naar toe die komen van een andere gereformeerde kerk en zeggen onze kerk had geen gezamenlijke gebeds bijeenkomst. John Sytsma vertelde mij dat hij in Nicaragua was waar er een paar groepen zijn die samenwerkten met een paar andere gereformeerde groepen van de verenigde staten. en ze waren daar en werkte met deze mensen En ik denk dat het ongeveer 2 jaar was voordat ze hun eerste gebedsbijeenkomst hadden. wat is dat?! What is dat? Wat in de wereld heeft dat te betekenen?

Zeven. passiviteit. Dit is een andere manier om te zeggen wat ik al gezegd heb. Maar, ik heb kerken gezien

die de leer der genade onderschrijven en gewoon passief zijn. wel, als God het gaat doen, dan gaat hij het gewoon doen. Dat is wat ze Carey vertelde! Ze vertelde Carey dat als God india wil bereiken, dan heeft hij jou of mij echt niet nodig. Ik weet dat God mij niet nodig heeft. Maar God is vastberaden dat het Zijn volk zal zijn dat Het Evangelie naar de volken zal brengen. passiviteit, tegenover het overactief zijn. Ze zitten gewoon af te wachten voor God om te doen wat wij verplicht zijn om te doen.

en dit, nummer 8, meer Christenen redeneren Mattheus 28 en de grote opdracht weg. Misschien ben je hier nooit aan bloot gesteld. maar afgelopen zondag, iemand die onze kerk bezocht vertelde mij dat hij uit een kerk kwam waar de voorganger zij dat Mattheus 28 vers 18, 19 en 20 niet gelden voor de kerk van vandaag. Ik hoor dat meer en meer. Mensen die dat wegdeneren. En zeggen dat het gold voor de eerste discipelen, in gereformeerde kerken.

hier, nummer 9, Gereformeerde kerken, welke leden tot geloof kwamen in Arminiaanse kringen. Wat bedoel ik daarmee? Zie, hoeveel gereformeerde kerken zien geen bekeringen! De mensen in hun kerken kwamen tot geloof in Arminiaanse kringen En kwamen bekend met de leer der genade en kwamen zo naar hun kerk. Ik herinner me, ARBCA, De Vereniging van gereformeerde baptist kerken in Amerika. Wij hebben onderzocht of we ons zouden voegen tot deze gereformeerde groep van kerken zodat we samen konden werken aangaande de zending. En weet je wat ik me realiseerde toen in 2001 toen we keken om ons aan hen te verbinden, niet een van hun zendelingen was eigenlijk tot geloof gekomen in hun kringen en kregen hun zending's passie in hun kringen. Wat is dat?! Wat is dat!?! Dat is dezelfde doodsheid die heerste in Carey's dagen. Als wij geen bekeringen en zending's passie voortbrengen, en het moet buiten vandaag komen. Nu, Dank de Heere dat ze hen uitzenden. En dat is niet meer zo, het was waar toen, maar nu niet meer. En dat zijn gereformeerde kerken die aan boord springen. Ik denk dat John Piper en Paul Washer een hoop goed hebben gedaan In de gereformeerde kerken in het oproepen van een evangelisatie drang.

En dit, nummer 10 laatste, gereformeerde kerken waarvan de directe omgeving niet eens weten dat ze bestaan. Je hebt gereformeerde kerken waar mensen een uur voor rijden Maar de mensen die er een minuut vandaag wonen hebben geen idee dat de kerk bestaat. Dat is gewoon verdrietig, maar is dat niet een feit voor vele kerken hopelijk, die realiteit word minder.

Broeders, luister. Ik spreek niet in onwetendheid van deze dingen. Ik was gered bijna 25 jaar geleden in Kalamazoo, Michigan. En ik zal je iets vertellen. In deze streken De Nederlandse Reformatorische Hyper-Calvinist En de baptists, de Hyper-Calvinistische Baptist, zijn overweldigend daar. Hyper-Calvinisme heerst Het is overal. En ik zal je vertellen de Baptisten daar Zijn afstammelingen van dezelfde mensen die William Carey tegenwerkte om naar het zendingsveld te gaan. Ze ondersteunen dezelfde mannen die Fuller and Carey tegenwerkte. Ze geven hun boeken uit. Ik had ze op mijn plank! William Huntington, John Brine, John Gill, Philpot Poppem, Ik had deze mannen in op mijn plank Maar, Dank de Heere! Ik had een vuur in mijn hart, Ik ben niet door hen gered. Dat gebeurt alleen zeldzaam. Ik was gered door John MacArthur's bediening. Maar, ik zal je iets vertellen. God stond toe dat naast die rij boeken op mijn plank Ik twee andere boeken had: De bijbel en het boek der Handelingen Whitefield, Arnold Dallimore's 2 delen. Craig en mijzelf zaten in onze woonkamer en werkte ons daar doorheen We lazen ze en onze harten werden geraakt. In tegenstelling tot al het Hyper-Calvinisme dat ons omringde. En onze harten brande, Waar is het? En de eerste keer dat ik Paul Washer hoorde zeggen Dat als een jonge Christen

hij zijn bijbel opende en hij het boek der handelingen eruit wilde schuren, Ik wist precies hoe hij zich voelde en mijn hart sloeg over. Weet jij wat hij voelde? Hij voelde dat het boek der handelingen een bespotting was. Hij vroeg zich af, Waar is dit? Waar is de kracht van God? Waar worden mensen gered? Waar is de kerk die vooruit gaat? Waar is de passie voor de zending? Dat is wat hij voelde, dat is wat ik voelde. Wij verwonderde onszelf in wat we lezen in Whitefield's levensbeschrijving. Mensen opgewekt om te bidden. Whitefield werd gewantrouwd door de Hyper Calvinisten in de tijd van Carey. Waarom? Omdat hij zo evangeliserend was! Het was alsof evangeliseren en Calvinisme niet samengaan in hyper-Calvinisme. Vanwege de manier waarop de soevereiniteit van God was verdraaid. Broeders, dat God ons vuur geeft. ik heb gezien de dodelijk realiteit.

Weet je, toen wij daar woonde Zag je geen mensen gered worden. In feite, de gedachte was doorgedrongen, dat zelfs het zeggen dat je dacht dat je tot bekering was gekomen, was verwaandheid. ik herinner dat toen ik hierheen verhuisde ik Craig opbelde die in Michigan was en zei, 'Graig! Er zijn er hier die zichzelf aan de leer der genade houden en mensen worden gered!' Het was alsof...dat een wonder is! en het is! Maar, het is echt wanneer het gebeurd! En het gebeurd wanneer mensen bidden en het evangelie gepreekt word! En het probleem daar is dat niemand bid met de verwachting om bekeringen te zien. Tenminste in de kringen waar wij bekend mee waren in zuid west Michigan. De kerk in Texas preekte het evangelie! Voortgaande en vertellende.

Je zag dat niet in Michigan. De hyper-Calvinisme, dat zoals je bij de titel kan zien, ik geloof dat slecht is. Het is slecht! Waar gaat het over? Zoals ik al zei, Hyper-Calvinisme is niet een woord dat alle calvinisten omvat. Het is Calvinisme dat verkeerd gaat. het is het nemen van de punten van het Calvinisme en het onjuist verdraaien van dat wat goed is, ware, bijbelse theologie, en concluderen (dit is hoe ze denken)... OPnieuw, het is logische dat de conclusies leiden naar dat wat de bijbel niet onderschrijft. Dat is waar wij voorzichtig mee moeten zijn! Hier is hoe ze denken. Ze concluderen dat als een man totaal verdorven is (en hij si!), Ze concluderen dat als hij echt dood is in zonden en misdaden En niemand kan tot Christus komen, zonder dat de Vader hem trekt, niemand zoekt voor God In zijn eigen kracht, in zijn eigen kracht kan hij niet geloven, Dan moeten we mensen niet vertellen dat ze verantwoordelijk zijn voor dat waar ze niet toe in staat zijn. Als de natuurlijke mens niet de boodschap van het kruis kan ontvangen. Dan moedig hem niet aan om het te ontvangen! Dat is hoe ze redeneren.

Carey werd gezegd, Zelf als het aankomt op het gebruiken van middelen, 'God zal deze volken redden zonder jouw te raadplegen.' In andere woorden, Je hoeft niets te doen, je hebt geen opdracht. Mijn broers en zussen, In de komende weken hoop ik te laten zien hoe hyper-Calvinisme is verbonden aan deze tien dingen die ik noemde als redenen waarom ik deze serie houd op dit moment. Zoals ik zei, sommige zijn duidelijk verbonden, sommige niet. Maar het voornaamste dat ik wil dat we leren van het Hyper-Calvinisme is dit: We moeten op onze hoede zijn om een conclusie te trekken van de waarheid van Gods woord die niet gelijk zijn met de conclusies dat God's woord zelf trekt. Zie hoe de Arminiaan en de hyper-Calvinist redeneren. Weet je wat ze zeggen? Ze zeggen (en stemmen beide toe op dit gebied)... beiden delen de veronderstelling dat als het bij de mens onmogelijk is om in eigen kracht in God te geloven, Dan zouden we hen niet moeten aandringen om dat te doen. En beide geloven dat, Maar beide gaan in een tegeovergestelde richting. De Arminiaan redeneerd dat we daarom niet geloven dat ze onbekwaam zijn. Ze moeten bekwaam zijn! en ze preken tenminsten een afschijnsel van het evangelie daarop gebaseerd. De hyper-Calvinist zegt dat ze onbekwaam zijn en dringt er niet op aan. Nu, Waar staan wij? Zijn ze onbekwaam? Ja, maar het evangelie is de kracht van God tot bekering en we geloven als we mensen doordringen met



hun verantwoordelijkheid, en ze zijn verantwoordelijk, om hun armen neer te leggen en hun vechten tegen God. het neerleggen van hun armen en van hun rebellie. dat alleen is waar. En hem vertrouwen die geheel te vertrouwen is. of ze kunnen of niet is niet het probleem Ze zijn verantwoordelijk om het te doen. God roept alle mensen overal om zich te bekeren. Alle mensen! En zo vertellen we mensen, Je moet je bekeren! God roept je om je armen van rebellie neer te leggen! Je zegt, maar ze kunnen niet reageren. Luister, niet in hun eigen kracht. Maar zoveel als Hem zullen ontvangen. Ik bedoel, is dit boek niet vol van allerlei soorten mensen die Christen werden? Is deze kerk niet vol van allerlei soorten mensen die Christen werden? Hoe gebeurt dat? Omdat, in de onmogelijkheid van de mens, De kracht van het Evangelie ontploft in hen, en ze zijn opnieuw geboren en Hij geeft leven en blaast het in hen in de weg van het preken van het evangelie tot de verantwoordelijkheid van de mens! Zo komen we niet tot deze dwalingen. Die zijn het product van vleeselijke, menselijke, logica. Logica die verkeerd gaat. Goede logica is goed. Maar onze conclusies moeten in lijn zijn met de schrift. Denk hierover na. Denk na over ander plaatsen waar het verkeerd gaat. Denk na over beperkte verzoening. Opnieuw gaan ze verkeerd. Maar, dit is het idee, als Jezus alleen stierf voor de uitverkorene dan kunnen we niet oprecht het evangelie aan iedereen verkondigen. Dat heeft niet te maken met vermogen, dit heeft te maken met of het een oprecht aanbod is. ok, ik ga de straat op om te evangeliseren, En dit gebeurt, ik garandeer, dat sommige dit gedaan hebben, Je hebt de menigte, de massa, het gewone volk, deur aan deur, je gaat naar mensen en je zegt tegen iemand, 'Als je geloofd, als je jezelf bekeerd en geloofd, Christus zal je redden!' En je begint te denken, kan ik dit vrije aanbod aan iedereen maken? Kan ik garanderen aan deze specifieke jonge man dat het bloed van Christus genoeg is? Denk met me mee, Als Jezus Christus zijn leven neerlegde voor zijn schapen, Kan ik dan echt naar ieder lukraak persoon gaan en zeggen, dat Christus verzoening is voor jouw als je geloofd? Terug houdendheid komt omdat als hij alleen zijn leven neerlegd voor de uitverkorene, Is het dan een vals aanbod aan iemand die niet uitverkoren is? Is het niet leeg en verstoken van realiteit? Zo, weet je wat de Arminiaan met dat doet? Zij zeggen, wel Hij stierf voor iedereen! Dat is hoe ze het weg doen. Dat is hoe ze weg doen met dat probleem.

Weet je wat de Hyper-Calvinist doet? Hij zegt, dat is waar het is een vals aanbod, daarom kan je het niet aan iedereen aanbieden. Je zegt, hoe denken ze dat iemand gered word in deze kringen? Oh, Je moet wachten voor bewijs dat iemand uitverkoren is. Want dat is voor wie het is. Wanneer je wat bewijs ziet dat iemand uitverkoren is dan begin je met het oproepen tot bekering. En hoe zie je bewijs dat iemand uitverkoren is? Dan begin je tekenen van rechtvaardiging te zien. Neem de liefde van God. De Arminiaan zegt, nu, Als God liefde is, dan kan uitverkiezing niet waar zijn, waar? God kan niet uitkiezen wie gered gaat worden en dan overslaan degenen die niet gered worden. Als God de wereld zo liefheeft, dan Kan hij niet de ene kiezen en de andere overslaan, want dat bewijst dat Hij niet echt de gehele wereld liefheeft. Dat is hoe de Arminiaan denkt. Als God liefde is, Dan houd hij van iedereen evenveel. Zo iedereen heeft een gelijke mogelijkheid. Maar hoe denkt de Hyper-Calvinist? Weet je hoe ze denken? God heeft geen liefde. Ik bedoel, heb je ooit gehoord hoeveel moeite de Hyper-Calvinist doet om de rijke jongeling weg te verklaren die Christus verwept, maar dan word ons verteld dat Christus hem liefhad. De Hyper-Calvinist zegt, nu dat moet de apostel Paulus zijn. En terwijl hij hier verworpen word, later word hij gered. Dat is belachelijk! En de bijbel onderschrijft dat niet! Onderschrijft de bijbel niet het feit dat God deze wereld liefheeft? Hebben we dat vorige week niet gehoord? We deden! Mensen aan beide zijden, Wat gebeurt er? Ze komen tot de conclusie dat God liefde is, zo dit kan niet waar zijn. God is liefde, zo dit moet waar zijn. En ze eindigen met conclusies die

niets meer zijn dan menselijke logica. Als we echt willen weten hoe liefde eruit ziet, Als liefde een eigenschap van God is, Als God liefde is, Als je echt wilt weten hoe dat eruit ziet. Gebruik dan geen menselijke logica om te zeggen, 'Well, als God liefde is dan kan Hij niet achter de orkaan zitten die de phillipijnen verstrooide.' Dat is hoe mensen conclusies maken. Als je wilt weten hoe Gods liefde eruit ziet, wat doe je? Je gaat naar de Schrift, dat is wat je doet. Ik bedoel, wie ben jij, wie ben ik om te zeggen, 'Dit is de manier dat wij geloven dat God is, als God liefde is, dan moet Hij zo Zijn.' Nu, dat is geweldig als we dat concluderen en dan naar Gods woord gaan en Gods woord ons tot dezelfde conclusie brengt. Maar we moeten Bereers zijn. Dat is waar deze studie omdraaid, hoe een Berear te zijn. We willen niet tot conclusies komen over beperkte verzoening, de verdorvenheid van de mens, onwederstandelijke genade, de soevereiniteit van God. We willen niet tot conclusies komen die zending doden, evangelisatie doden! En dat is wat zo vaak gebeurt. Dat is wat het echte probleem is met Hyper-Calvinisme. Het is het nemen van goede bijbelse leer en het zo verdraaien zodat voordat je het weet je een kerk heb die niet weet wat ze tegen de wereld moet zeggen. Ze gaan niet vooruit, en zijn niet proactief. Ze zitten gewoon passief stil, te wachten op de soevereiniteit van God om te doen waar wij verantwoordelijk voor zijn. en het is verwaandheid wanneer dat gebeurt. het is verwaandheid! het is niet godzaligheid wanneer wij falen om te doen waar we toe opgeroepen zijn. En dat is waar William Carey kwam. Hij zei, 'Wij hebben een opdracht!' Hij onderzocht het en zijn conclusie was, Ja. we hebben een opdracht, zo laat we voortgaan! Zo wat als het ons ons leven kost, wat als het ons ons geld kost! Hebben we ons leven, en hebben we ons geld? niet om te leven voor deze wereld, maar hebben we het niet voor een speciaal iets? Om voortgaan en voortdragen de glorierijke boodschap aan de volken. Zo dat we een oogst mogen zien! Mannen en vrouwen die komen en neerbuigen voor het kruis. Zich overgeven! Maar hoe gaan ze dat doen, zonder iemand die voortgaat en aan hen predikt? En dat is waar wij naar geen kijken. Wees bijbels, broeders, wees bijbels! En wanneer je tot een conclusie komt aangaande een bepaald leer, je vraag jezelf het volgende, komt de bijbel tot dezelfde conclusie? We moeten nadenken! God wil dat wij nadenken! We moeten mediteren, we moeten redeneren, We moeten tot conclusies komen. We moeten dat doen. Er is een plaats voor goed redeneren. Dat heeft te maken met hermeneutiek, Dat heeft te maken met bijbels interpretatie. Dat heeft te maken met het goed begrijpen van je bijbels. Dat heeft te maken met het zijn van een Berear. waarom waren de berears meer edel? Omdat ze de schriften onderzochten om te zien of het zo was (handelingen 17:11) Welke dingen? De dingen die Paulus predikte. Maar als je een berear wilt zijn, dan ga je ook je eigen conclusies onderzoeken. en ga je alles toetsen, alles toetsen bij de schrift. kijk, vaak zullen we tot conclusies komen die niet liggen in de lijn van de Schrift. En dat is ok. We werken, we werken, en werken om onze theologie in lijn met de schrift te krijgen, zodat onze praktijk in lijn is met de Schrift. Want, wanneer je theologie verkeerd gaat, Wanneer je tot de verkeerde conclusies komt dan gaat de praktijk verkeerd. En wanneer jouw praktijk verkeerd gaat, doe dat keer een en twee en drie en vier, en opeens heb je een hele kerk waar het verkeerd gaat. Kerken sterven. Kan ik je iets vertellen over deze Hyper-Calvinistische kerken Van de dagen van Carey? Ik geloof dat er ongeveer 240 waren en Ik denk dat ik John Piper hoorde zeggen dat het van 280 naar een 150 ging in ongeveer 80 jaar. Waarom? omdat Hyper-Calvinisme de dood produceert. Je stopt het prediken van het evangelie, je stopt met bidden, je stopt met het gebruiken van middelen, je stopt met het geven en uitgieten van je leven in deze manier, dan de kerk is stervende. En ik wil die dood niet zien. God help ons, broeders.